

Per(i)omania

Protestantse Kerk



Nieuwsbrief / nr.45 commissie 'Hulpactie Roemenië'

November 2019

Eindejaarsacties komen er weer aan!

Het lijkt nog vroeg, maar op **zondag 10 november** hopen we de enveloppen weer uit te delen met **kerstkaarten**. Het recept is weer hetzelfde als voorgaande jaren. U koopt een kerstkaart voor € 10,- per stuk. U geeft daarmee een kerstpakket(ten) aan een gezin(nen) in Szalard of Paleu. De kerstpakketten worden zelf door de kerkenraden samengesteld en is afhankelijk van de gezinsgrootte en de (financiële) omstandigheden waarin het gezin/individuele gemeentelid zich bevindt. De levensmiddelen worden gekocht bij de plaatselijke middenstand. Een mooie stimulans, maar ook een christelijke handreiking!

Uitgebreidere informatie treft u aan in de enveloppen waarin ook de **oliebollen- en appelflappenactie** wordt aangekondigd. De lekkernijen worden weer voor u gebakken door bakker Klootwijk én we bakken zelf de gewaardeerde ouderwetse appelflapjes.

Casa Perla

De continuering van de huiswerkbegeleiding in Casa Perla verloopt nog niet naar wens. Het bestuur van Casa Perla probeert aansluiting te zoeken bij de kerken in Codlea, maar dit komt nog niet van de grond. Uitgangspunt is dat de gezamenlijke kerken mede verantwoordelijkheid nemen voor de (financiële) ondersteuning in huiswerkbegeleiding aan Roma-kinderen.

Het bestuur van Casa Perla vraagt u om gebed om huiswerkbegeleiding te kunnen blijven geven aan de Roma-kinderen en zij hierdoor ook in aanraking komen met het Evangelie.



Roma kinderen in de klas

Paleu



Ds. Laci Köteles van de hervormde gemeente van **Paleu** heeft per mail een brief gezonden aan u. Een samenvatting treft u aan in een kader op de achterkant van deze nieuwsbrief.

Ds. Laci Köteles heeft een diep verlangen om zijn gemeente te onderwijzen in het Woord van God! Hij wil graag een bibliotheekje voor zijn gemeente. Hij heeft daarvoor al een bescheiden verzameling van boeken, maar nog geen goede boekenkasten zagen wij tijdens ons bezoek. Daar willen we hem graag bij gaan helpen! Helpt u mee?

Ds. Laci Köteles

Commissie 'Hulpactie Roemenië'

Voorzitter:	C.van Utrecht
Secretaris:	T.Oosterwijk : teus@oosterwijkbrandpreventie.nl
Penningmeester:	P.Theunisse: rekeningnummer NL20 INGB 0000 105099
Leden:	G.J. Nelemans
	Mw. A.F.Reedeker
	A.Soare

Samenvatting van de meditatieve mail van ds. Köteles aan de Hervormde Gemeente van wijk 2 en 7:

'ER ZIJN NOG WONDEREN!'

Als een predikant met mensen praat, wordt hij regelmatig geconfronteerd met een 'mythe'. Mensen zeggen 'het is gemakkelijk voor de dominee', 'hij heeft geen strikte schema's tijdens zijn werk', 'hij hoeft toch maar een paar uur per week te werken' ... en 'kijk eens naar zijn salaris, ze zeggen....'

Het leven van de predikant (en die van zijn familie) is niet altijd eenvoudig. De muren van de pastorie zijn van 'glas'. Een predikant moet een architect zijn, een financieel specialist, een boer, een huisman, een manager, een advocaat, een gezinstherapeut, Soms ervaar je moedeloosheid, zwakte.

In deze omstandigheden gebeurt het: het moment waarop God ons Zelf bemoedigd vanuit Zijn Woord: 'Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.' Jesaja 40:29.

God heeft ons telkens weer gesterkt als predikant(sgezin) van de hervormde gemeente Paleu. Het is telkens een wonder als de Heere ons laat zien en ervaren dat Hij zeggenschap heeft over ons leven en dat van onze gemeente. Wij breken af, Hij herbouwt!

Afgelopen drie jaar was niet gemakkelijk voor ons: we troffen een onbewoonbare pastorie aan. Er was bijna geen Woordverkondiging meer en een dwalende, teleurgestelde gemeente die wachtte op een wonder.

We mochten alles in Gods handen leggen en met goede moed starten als beginnend predikant in een 'eigen gemeente'.

En God is gekomen! Er werden harten geopend! Er kwam van alle kanten hulp, het Woord mocht weer verkondigd worden. De gemeente is gegroeid van 153 leden naar 300. Er zijn 40 kinderen op de zondagsschool, er zijn 18-20 jongeren die deelnemen aan de jeugdbijbelstudies. Waar God is gebeuren wonderen!

In Deuteronomium 8 vers 2 staat 'Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft...'

God roept het volk Israël op om zich de reis van Egypte naar het land Kanaän in gedachten te houden. Dit was niet eenvoudig: het volk dwaalde immers (af) in de wildernis, waren ontevreden. Er waren mislukkingen, nederlagen en soms ook overwinningen. God roept hen echter op om zich te verwonderen over de levende en almachtige God Die hen leidde door de woestijn. Telkens weer opnieuw wil God dat zij (en wij) in gedachten houden dat God hen leidt. Als het volk neigde de strijd op te geven was de HEERE daar.

Dat vraagt God ook van de hervormde gemeente van Paleu. Houd in gedachten de liefde en trouw van God voor de kerk en de natie. De Heere staat niet toe dat Zijn Kerk vergaat en omkomt in de woestijn. Er was echt een 'wildernis' in het leven van de gemeente Paleu, 31 jaar beproeving. Maar God is iets nieuws begonnen. Het is enkel genade van de trouwe God voor een ontrouwe gemeente in Paleu.

Wat overschiet is dankzegging. Dankzegging; omdat God niet toestond dat onze gemeente louter geschiedenis werd; dankzegging, omdat er knieën waren - zoals in de tijd van Elia - die niet voor de Baäl bogen, maar God aanriepen; dankzegging, ondanks het feit dat de gemeente somber gestemd was over de toekomst. Maar de duisternis is overwonnen door het Licht – Jezus Christus!

Waar Hij is zal de kracht van de duisternis vergaan. Deze zegen duurt tot in eeuwigheid!

Wat een wonder!

Ds. Laci Köteles,
Paleu.