

Lieve leden,

Gelukkig nieuwjaar! Hopelijk hebben jullie een fijne kerstvakantie gehad.

Het is tijd voor een nieuw seizoen Menorah! We gaan het in de komende maanden hebben over het thema 'geloofshelden'. Misschien heb je het rooster al bekeken en dacht je... dat kruis snap ik, maar die wolk?

We nemen jullie mee naar Hebrëen 12. Daar staat in vers 1 en 2:

*Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n **menigte** van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.*

Voor het woord 'menigte' staat in het Grieks letterlijk 'wolk'. Een wolk van getuigen om ons heen dus. Over al die getuigen lezen we in Hebrëen 11, het hoofdstuk dat aan deze verzen voorafgaat. Daar gaat het over alle mensen die de vervulling van Gods beloften niet zelf hebben meegemaakt, maar er toch in geloofden omdat God het was die het zei. Wat een helden eigenlijk! Wij hebben de Bijbel, wij kunnen lezen over Gods beloften én over hoe Hij die vervuld heeft. Dat laatste hadden deze mensen allemaal niet. Die moesten het doen met de belofte van God en er maar op vertrouwen dat Hij dat ook zou doen. En dat is precies wat ze deden.

Daar kunnen wij natuurlijk een hoop van leren. Ook voor ons kan het soms lijken alsof God ver weg is en alsof Hij niets doet in deze wereld. Je bent sowieso al een uitzondering als je nog in een God gelooft. We willen ons daarom dit seizoen laten inspireren door Bijbelse personen, hoe zij leefden, wat ze meemaakten, hoe ze met vallen en opstaan hun weg met God gingen- en hoe ze dwars door alles heen bleven geloven. Zodat ook wij 'het oog gericht houden op Jezus' (Hebrëen 12 : 2).

Naast de inleidingen over de verschillende geloofshelden hopen we ook nog een gastspreker uit te nodigen. Hier zijn we nog hard mee bezig, dus zodra we weten wie er komt, zullen we jullie hiervan op de hoogte stellen. Naast de gewone ledenvergaderingen hebben we ook twee keer een huishoudelijke vergadering: 14 februari (bestuursverkiezingen) en 9 mei (financiën, enquête, kamp). Ook proberen we een vrijdag-/zaterdagavondactiviteit te organiseren in maart of april, maar dat hangt natuurlijk helemaal af van hoe het op dat moment zit met de coronamaatregelen. Daarvan houden we jullie op de hoogte.

We kijken uit naar een gezegend en gezellig seizoen!

Groetjes,

Lydia, Thomas, Joost, Elize, Eline, Jelle en Geertje