

## Visiedocument Zondagsschool “Bidt en werkt”

Dit visiedocument moet gezien worden als bijlage bij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de zondagsschool.

In het kinderwerk van de zondagsschool weten we ons geïnspireerd door de Bijbel

o.a. door Psalm 78:

*O mijn volk! neem mijn leer ter oren; neigt uw oor tot de redenen van mijn mond. Ik zal mijn mond opendoen met spreuken; ik zal verborgenheden overvloedig uitstorten, van oudsher; Die wij gehoord hebben en weten ze, en onze vaders ons verteld hebben.*

*Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellen van de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en een wet gesteld in Israël; die Hij onzen vaders geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekend maken;*

*Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen, die geboren zouden worden; en zouden opstaan, en vertellen ze hun kinderen; En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.*

Psalm 78 is onze blijvende opdracht, hoewel de leefwereld van de kinderen steeds verandert. God kennen en erkennen, daar gaat het om.

In de eerste plaats zijn ouders de mond voor onze kinderen en in de tweede plaats de leidinggevend van de zondagsschool. Dat geeft ons de hoge roeping het Woord van onze God door te geven. Want het geloof is uit het gehoor van het Woord van God. We hopen en mogen verwachten dat dit kinderlijk vertrouwen op de Heere uitwerkt. De Koning der Kerk zal immers voor vrucht zorgen, Zijn Naam ter eer. Leven uit het geloof is luisteren naar de stem van God en hopen op wat Hij beloofd heeft. Vertoeven wij persoonlijk aan de mond van God en spreken wij kinderen aan in de leefwereld van deze tijd? De Bijbelse boodschap moet niet geminimaliseerd worden, maar we moeten getuigen zijn door Gods daden door te geven aan het volgende geslacht.

Het is belangrijk dat we ‘met twee woorden spreken’, over Gods recht en Zijn genade. We leven buiten het paradijs, leven in zonde; God wil ons in Zijn Zoon in genade aannemen en tot Zijn kinderen maken.

Gebed uit het doopformulier:

*“Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kinderen, door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw eniggeboren Zoon, en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met de Heiligen Doop bezegelt en bekrachtigt. Wij bidden U ook, door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij deze gedoopte kinderen met Uw Heilige Geest wilt regeren, opdat zij Christelijk en Godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid, onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus, leven, en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U, en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen.”*

Dit doorgeven is en blijft onze opdracht, ook voor de toekomst. Laten we wegen zoeken om kinderharten te bereiken; afhankelijk en ontvankelijk!

Verhinder kinderen niet tot Jezus te gaan. (Markus 10:13-16)

*Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet; want voor hen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kind, zal in hetzelfde geenszins ingaan. En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij hen.*