

Sing-in zondag 7 juli

In het begin lag de aarde verloren OT 450

In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis.
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.

In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.

In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

God, die alles maakte OT 495

God, die alles maakte,
de lucht en 't zonlicht blij,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.

God, die 't gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,
de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.

U, die mij geschapen hebt OT 292

U, die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
Uw liefde doet mij zingen.
U, die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel
en U gehoorzaam zijn,
Heer, U bent mijn doel.

U bent mijn bestemming, Heer
U hebt mij gemaakt om als Uw kind

in voor- of tegenspoed,
Uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming, Heer
dienen met verstand en met gevoel
vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.

Maak mij rein voor U OT 246

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud en zuiver zilver,
laat mij zijn voor U
als gelouterd goud, puur goud.
Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus
naar meer van Uw Geest en Uw heiligheid,
ja ik besluit Jezus,
een dienstknecht te zijn van U mijn Meester,
steeds tot Uw wil bereid.

Maak mij rein voor U,
was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U
zuiver als Uw Zoon, heilig mij.
Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit Jezus
naar meer van Uw Geest en Uw heiligheid,
ja ik besluit Jezus,
een dienstknecht te zijn van U mijn Meester,
steeds tot Uw wil bereid.

God de Heer is almachtig (melodie Ere zij aan God de Vader, OT 303)

God de Heere is almachtig:
kijk wat Hij geschapen heeft.
Alles wat Hij maakt is prachtig
en Hij zorgt voor al wat leeft.
Dank de Schepper, dank de Schepper,
die dit alles aan ons geeft.

Al het voedsel dat wij eten
geeft God met Zijn gulle hand.
En Hij geeft ook, niet vergeten,
zaad voor elke nieuwe plant.
Dank de Schepper, dank de Schepper,
Hij houdt alles steeds in stand.

God zorgt voor ons, alle dagen,
Hij geeft ons zelfs overvloed.
Heer, vergeef ons als wij klagen
bij de minste tegenspoed.
Dank de Schepper, dank de Schepper!
Wij getuigen: God is goed!

Zie de zon, zie de maan OT 564

Zie de zon, zie de maan
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.

Hoor de zee, hoor de wind
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar, in de oceaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.

Voel je hart, voel je huid
voel je adem als je fluit,
mensen ontelbaar, overal vandaan
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.

Zie ik de zon, de sterren en de maan
wat een wonder dat ik mag bestaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.

Neem mijn leven OT 286

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.

O Heer mijn God OT 334

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht

Refrein:

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: Hoe groot zijt Gij, hoe groot
zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: Hoe groot zijt Gij, hoe groot
zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam.
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
(Refrein)

Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
(Refrein)

Nu gaan de bloemen nog dood WK 223

Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer, die ons samen, daar al van eeuwigheid zag.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

Op bergen en in dalen WK 459

Op bergen en in dalen
ja, overal is God!
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven,
ja, overal is God!

Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij,
wie steunt op Zijn vermogen,
die dekt en zegent Hij.
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal,
heeft voor elk schepsel gaven.
Hij zorgt voor 't gans heelal!

Zegen ons, Algoede OT 168

Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!